

# סיכום שמואל בוגלר

שמואל בוגלר נולד ב 1929 בכפר בודרוגקסטור, הונגריה והיה הצעיר מבין 10 אחים.

למשפחתו היה מפעל סבון וסודה, ב 1941 נסגר המפעל בשל עלילה אנטישמית.

יום שישי ערב חג פסח, החג התנהל כהלכה אך הייתה תחושה בקרב היהודים שהולך לקרות אסון, לא שרו שירים, מיהרו בקריאת ההגדה כדי להספיק. בוגלר סיפר שבבית הכנסת היה יותר שקט ביחס לשנים קודמות, והייתה תחושה אחרת ובנוסף הם היו רק חמישה בבית בלי כול האחים.

לאחר הסדר וקריאת ההגדה הגיע שליח לכפר והודיע שעליהם להתפנות ולהתאסף למחרת בבוקר בבית הכנסת המרכזי להשאיר את הדלתות פתוחות ואת כל הרכוש בבית.

ב 1944 הצבא הגרמני פלש להונגריה וציווה על כל היהודים לארוז את רכושם ולהתפנות למחרת בבוקר.

בבוקר שאחרי התאספו כל היהודים בבית הכנסת המרכזי וראש המועצה הודיע להם שהם נשלחים לידי הגרמנים.

כל יהודי הכפר גורשו לגטו שטורליהויהי, שם גילחו להם את הזקנים ואת הפאות.

לאחר תקופה של שהות בגטו, שלחו אותם ברכבות לאושוויץ במסע שנמשך 4 ימים ללא אוכל וללא מים.

שנה לאחר מכן נשלח שמואל יחד עם אחיו לצעדת המוות, אך בשל הסמיכות לסוף המלחמה, כשהגיעו למחנה הריכוז בוכנוולד הוא שוחרר זמן קצר לאחר מכן על ידי האמריקנים.

– <https://youtu.be/-xugeDA6B-U> קישור לסרטון העדות של שמואל בוגלר

## רפלקציה

מאוד התחברנו לפרוייקט ונהננו לעשות אותו תוך כדי הבנת החשיבות של הנושא. לדעתנו חשוב לשמור על הפרוייקט על מנת לשמר את העדויות של ניצולי השואה ושידעו להעריך, לכבד, ולזכור את השואה ולהפוך את הנושא לאישי יותר ומונגש יותר. נהננו מהחלק המעשי, היום צילומים היה כיף, התלבשות עוררו בנו רגשות, גרמו לנו להתחבר לתחושות ולדמויות בסיפור, נהננו מהעצמאות שנתנו לנו והרגשנו שיש לנו למי לפנות אם נצטרך.