



מריאן מילר

מריאן מילר נולדה בבודפשט כמריאן נובל בשנת 1942. בעוד שהיא והוריה הצליחו לשרוד בשואה, מזלם של יתר בני המשפחה לא שפר עליהם. עם תחילת מלחמת העולם השנייה, נערים יהודים ברחו מהכפרים שבהונגריה לכיוון בודפשט, שנחשבה בשנים הראשונות מוגנת יחסית. סבה של מילר מצד אביה, שהיה אף הוא אדם מבוסס, החליט להקים בית יתומים עבור כל אותם נערים חסרי בית. לתפקיד אם הבית מינה את בתו, דודה של מריאן, שהתאלמנה בגיל צעיר וגידלה לבדה את בנה היחיד גאבור ארדש. כשהנאצים הגיעו לבודפשט, חלק מאותם נערים הצליחו לברוח והפכו לפרטיזנים. כאות תודה למציליהם, הם בנו קיר בתוך חנות והחביאו בו את סבא וסבתא של מילר יחד עם דודתה ובן דודה, שהיה אז בן 12.

במשך חצי שנה חיו הארבעה במסתור, ארבעה קירות צפופים ללא חלון. ב־31 בדצמבר 1944 הרגיש הילד גאבור שאינו יכול עוד להישאר בתוך המאורה ושהוא חייב לצאת ולנשום אוויר. הוא סירב להקשיב לתחינותיהם של בני משפחתו ופרץ החוצה, כשאמו הדואגת יוצאת בעקבותיו. השניים נתפסו מיד על ידי הנאצים, נלקחו לעבר נהר הדנובה ונורו שם למוות.

מריאן עלתה לארץ עם הוריה בשנת 1957. כשסיימה תיכון הוריה לקחו הלוואות ושלחו אותה ללונדון ללמוד אנגלית כדי שתוכל לעבוד בהוראה וכשחזרה לישראל עבדה כמורה לאנגלית. במהלך שהותה שם פגשה את יואל מילר, סטודנט להנדסת מטוסים וכשהייתה בת 24 השניים התחתנו והביאו ביחד 4 ילדים, ביניהם הקומיקאי אדיר מילר. היום מריאן בת ה 79 והיא סבתא ל 11 נכדים.

המידע נלקח מ:

”אחרי 70 שנה, אמא של אדיר מילר מלמדת ילדים על בן דודה שנספה”.
כתבה ב:

<https://xnet.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4951365,00.html>

רפלקציה בעקבות עדותה של מריאן מילר:

אנחנו מרגישים שאנחנו יודעים עכשיו קצת יותר טוב על הרגשות שהיו בשואה ועל איך אנשים באמת הרגישו. עד שנכנסו לפרויקט לא הבנו באמת עד כמה אנשים היו צריכים לשמור על החיים שלהם ולהקריב דברים אחרים. הרגשנו עוצמתיים, שאנחנו יכולים להשפיע באופן כזה או אחר על הילדים בגיל שלנו. אנחנו מרגישים שהחיינו את זיכרון השואה כי עם הזמן הזיכרון ידעך וידעך כי ניצולי השואה בסופו של דבר בצער רב ייעלמו ולא יהיה מי שיספר את סיפורם החשוב, וככה בכך שהצטרפנו לפרויקט אנחנו יכולים להיות חלק חשוב ומרכזי בזיכרון הזה. אנחנו חושבים שפרויקט זה חשוב כי לדעתנו נושא השואה הוא בעל ערך עליון שעלינו לזכור ושלמר ולהבין שהוא אבן יסוד בחברה הישראלית יהודית.

- שיר דגן
- סער לוי
- נגה בשיסט
- יהלי ישראל
- אורי אברהם
- נעם זלקטה
- נועה דהן